

Grote Bickersstr. 102
1013 KS Amsterdam
Tel.: 6209608
Fax: 4288151

Montessorischool De Eilanden

Jaargang 25, nummer 3, 4 november 2020

Afscheid Caroline



Afgelopen donderdag was het dan echt zover: het afscheid van Caroline. Het begon al op het schoolplein waar emmers klaarstonden. Hier konden ouders en kinderen bloemen met lieve kaartjes in doen. Binnen korte tijd waren de emmers gevuld met de mooiste bloemen. Caroline stond voor de laatste keer met groot plezier de kinderen te ontvangen. Vervolgens hadden we een heel dagprogramma voor haar samengesteld. Elke klas had iets voorbereid en een cadeautje voor haar gemaakt. Dit alles onder het genot van een heerlijke tompouce met haar afbeelding erop. Zij had zelf ook voor elke klas een cadeau in de vorm van blauwe bloembollen (de kleur van de Eilanden), die we gaan zaaien in mooie bloembakken. Aan het eind van de dag namen wij als team afscheid van haar met een borrel, op gepaste afstand. Het was een fijne laatste dag voor een bijzondere vrouw met een bijzondere Eilandencarrière.



Hebben we het goede emailadres?

Omdat we voortaan berichten aan ouders via ons administratiesysteem ParnasSys zullen versturen is het erg belangrijk dat we uw correcte emailadres hebben. Is uw emailadres of telefoonnummer onlangs gewijzigd? Geef het aan Ana door!

Samen houden we de school open!

We hopen allemaal heel erg dat de Coronamaatregelen niet hoeven te leiden tot het opnieuw sluiten van de scholen. We hebben daarom besloten dat we onze regels aanscherpen en we laten op dit moment geen ouders binnen in het gebouw. Dank voor uw begrip!

Viering St Maarten in Amsterdam

De gemeente doet via de scholen een dringende oproep aan ouders om niet met de kinderen langs de deuren te gaan voor de viering van Sint Maarten.

Meer informatie en tips om het feest in kleine kring thuis te vieren vindt u hier <https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/sint-maarten/>.

Textielrace in de groep van Ruud en Ruth

Misschien hebben jullie het al via jullie kinderen gehoord. De bovenbouwgroep van Ruud en Ruth is bezig met de inzameling van textiel om te kunnen hergebruiken. Via de link kunt u hier een mooi wervingsfilmpje zien die gemaakt is door de kinderen zelf.

<https://youtu.be/NGHTWdE1V6E>